

# ‘NIEMAND MAG MIJN PIPI ZIEN, HÈ?’

Marijke Kolk doet wekelijks verslag van haar belevenissen als pleegmoeder. Wat te doen als de pleegdochter samen wil douchen?



**E**en *Ren je rot* voor aspirant-pleegouders. Zo zou je de quiz tijdens de introductiecursus Pleegzorg het beste kunnen omschrijven. De cursusleidster in de rol van Martin Brozius, de vragen in de vorm van dilemma's. 'Je wilt gaan eten en je pleegkind blijft met zijn of haar telefoon zitten, accepteer je dat?' 'Je pleegkind heeft geen ondergoed bij zich, koop jij het dan maar?' Ren je ròdòht!

Ik moet hieraan denken als Felicity mij, terwijl ik haar onder de douche zet, vraagt: „Kom je er ook bij?” Wel of niet met je pleegkind in bad of onder de douche gaan, dat was ook een quizvraag. En *guess what?* Ik bleek destijds helemaal alleen in de 'ja-hoek' te staan.

„Waarom sta ja daar?” had de cursusleidster gevraagd. Euh... omdat ik nooit erg ingewikkeld doe over bloot en ook altijd met mijn stiefdochter onder de douche ging, toen ze nog klein was. Omdat ik vroeger zelf altijd met mijn moeder in bad ging. „Maakt het dan nog een verschil uit of je pleegkind een meisje of een jongen is?”

Goede vraag. In mijn hoofd was ik automatisch uitgegaan van een meisje, maar een jongen; da's toch anders...

**‘Zijn jullie sámen onder de douche geweest? Dat doet mama nooit, hoor’**

De ouders aan de andere kant van de zaal hadden verschillende redenen voor hun nee. De een wilde koste wat het kost vermijden dat iemand daar ooit ook maar iets raars van zou kunnen denken, de ander had het over grenzen en mijn man zei dat hij er gewoon zelf geen zin in zou hebben. Gelukkig drukte de Martin Brozius van de Pleegzorg ons op het hart dat er geen fout antwoord was. Het was gewoon goed erover na te denken.

„Is goed hoor”, zeg ik tegen Felicity in de douche en trek mijn kleren uit.

Ik zie dat ze mijn lichaam bekijkt. Ze zegt dat ik 'lange borstjes' heb en vraagt dan of ik het flesje *Frozen*-shampoo wil pakken. We wassen onze haren, zepen ons in en babbelen wat over de dag die voor ons ligt. Boterham, speeltuin, Erik wakker maken. Als ik een handdoek om haar heen sla, straalt ze. We poetsen onze tanden en als ik haar haar hemd aantrek, zegt ze ineens: „Niemand mag mijn pipi zien, hè?” Zonder te weten hoe ze hier bij komt, zeg ik: „Zo is dat. Die is alleen van jou.”

Als we beneden aan tafel een boterham eten, vraagt Joeri: „Zijn jullie sámen onder de douche geweest?” Ik knik. „Dat doet mama nooit, hoor”, zegt hij streng. Oeh, dit hadden we niet geoefend op de quizavond. „Ach, ze wilde het graag”, zeg ik en vind dat meteen een stom antwoord.

Het volgende weekend dat ze bij ons zijn, heeft Felicity's ochtends geen zin om te douchen. Ze vraagt wel of ze 'mag kijken', wat er op neer komt dat zij in de badkamer rommelt en mij door de glazen douch deur kan zien. Ik vind het prima. Totdat ik klaar ben en ze vraagt: „Mag ik je pipi zien?”

„Néé!” Daar heb ik gelukkig geen quiz voor nodig. ■