

# 'WIJ ZIJN FRÓZEN AAN HET DOEN!'

Marijke Kolk doet wekelijks verslag van haar belevenissen als pleegmoeder. De kinderen gaan mee naar de camping en dat betekent dat Felicity voor het eerst in een tent slaapt.



**H**ebben jullie weleens gekampeerd?"

vraag ik als we Joeri en Felicity op vrijdagmiddag ophalen. We gaan drie dagen naar de camping met familie van Erik.

„Ja, één keer, met school”, zegt Joeri. Voor Felicity is het de eerste keer. Zij heeft speciaal voor dit weekend haar mooie, nieuwe *Frozen*-pet opgedaan. Die past prachtig bij haar *Frozen*-legging en *Frozen*-pyjama, vindt ze. „Ik ben Elsa en jij bent Anna, oké?” vraagt ze als we nog maar vijf minuten onderweg zijn. En dan: „Anna, als wij vandaag gaan kamperen, waar slapen we dan? In een tent?”

„Ja, in een tent. Jij samen met Joeri.”

„En waar slaap jij dan, Anna?”

„In een heel klein huisje, naast de tent.”

Dan worden de vragen onderbroken door haar grote

*Om 3 uur 's nachts wordt er geklopt. 'Ik ben bang, ik hoor gezoem. Misschien is er een weps'*

broer: „Waarom gaan jullie niet in het tentje en wij in dat huisje?” Een typische Joeri-vraag. De stem van Felicity gaat een octaaf omhoog: „Joe-rie-ie! Wij zijn *Frozen* aan het doehoen!”

„Euhh... omdat wij ouder zijn en niet meer zo goed op een luchtbedje kunnen slapen.”

Ik vertel hem over onze poging een vierpersoonshutje te regelen, maar dat die allemaal al waren verhuurd. Tegelijkertijd realiseer ik me dat die uitleg of verontschuldiging helemaal niet nodig is.

Op de camping gaat het goed. De kinderen stellen zich netjes voor aan alle

familieleden, spelen wat in de speeltuin en de zwembijver en willen daarna onder de douche. Daarna duiken ze hun slaapzak in. „Als er echt iets is, of je bent bang, dan mag je op de deur van het huisje kloppen”, zeg ik tegen Fé.

Dat doet ze, om 3 uur 's nachts. „Ik ben bang, ik hoor gezoem. Misschien is er een weps.” Het blijkt een meikever en Erik is zo stoer die in het schijnsel van de zaklamp buiten de tent te zetten.

De volgende ochtend staat Felicity al vroeg in de speeltuin. Iedereen die langsloopt, wordt onderworpen aan een vragenvuur: „Ben jij familie van Erik?” „Heb jij ook een meiver in je tent?” „Wat ga je doen?” „Waar is jouw tent?” En tegen de man die met nordic walking-stokken loopt: „Kan jij niet lopen?”

Niet alleen de vragen zijn soms verrassend, zeker ook de antwoorden. Het leukste antwoord op een 'Fé-vraag' komt rond koffietijd, als een oudere tante vanwege haar 48-jarig huwelijk op taart trakteert. „Heb je ook *Frozen*-taart?” vraagt 'ons' kleutertje. „Wat zeg je?” reageert de tante. „Of je *Frózen*-taart hebt.”

„Nee hoor meis, alles is vers.” ■