

'MET DE TRÁP NAAR BENEDEN?'

Marijke Kolk doet wekelijks verslag van haar belevenissen als pleegmoeder. De moeder van haar pleegkinderen stuurt een berichtje dat even alles op z'n kop zet.

Dat Joeri helemaal gek is van het maken van salto's en andere sprongen weten we al een tijdje. In het zwembad maakt hij tijdens een duik van de hoge minstens één achterwaartse en in de speeltuin springt hij over alle hekjes.

Laatst waren we hem kwijt en bleek hij op het dak te zijn geklommen. Toen hij van ons naar beneden moest komen, zei hij: „Met de tráp? Nee joh!”

Op woensdagmiddag, twee dagen voor ons pleegweekend, krijg ik een appje van moeder Cindy. 'Joeri zit sinds kort op freerunning. Dat is op zaterdagmiddag. Hij vindt het geweldig. Ik ga dat niet van hem afpakken.' Duidelijke taal en geweldig leuk voor Joeri dat hij nu iets doet waar hij met volle teugen van geniet. Zijn voetbalwens heeft hij al moeten laten varen, omdat zijn moeder hem niet naar wedstrijden kon brengen (geen auto), naar freerunning kan hij op de fiets. Maar wat moeten wij met deze mededeling? Wat zou zij van ons verwachten? En had dit niet

Het is goed voor hem om nieuwe mensen te ontmoeten, een mannelijk rolmodel te hebben



FOTO SHODY GAREMAN

eerst overlegd moeten worden?

Optie 1 lijkt ons dat we Joeri op de zaterdag dat hij bij ons is, brengen en halen. Maar Erik en ik vinden dat iets te veel van het goede. We halen de kinderen op vrijdag op en brengen ze op zondag terug. Dat is al twee keer 40 minuten. Bovendien slaat zo'n zaterdagmiddagafspraak een behoorlijk gat in je weekend.

Optie 2 is dat we met Joeri stoppen. Dat is natuurlijk niet niks. Maar misschien is deze optie niet eens zo'n heel slechte. We weten namelijk niet goed of Joeri het bij ons wel naar zijn zin

heeft en vinden eigenlijk dat het goed zou zijn als hij wat meer los kan komen van de vaderrol die hij automatisch inneemt als hij met zijn zusje is.

Ook voor Felicity is het, zo denken we, goed als ze zich wat vrijer kan voelen en niet constant met de grenzen van thuis wordt geconfronteerd. Aan de andere kant is het juist voor hem zo goed om af en toe in een andere omgeving te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten, een mannelijk rolmodel te hebben.

Toevallig hebben we de dag na Cindy's appje een afspraak met onze nieuwe pleegzorgmedewerker. Dat antwoord ik Cindy dan ook: 'We zullen het morgen bespreken.' Nog geen minuut later hoor ik het tingeltje van mijn telefoon alweer. 'Maar ik heb al met Felicity gesproken en die zei dat ze het niet erg vindt om alleen te komen. Ze heeft het over gezellig kletsen met Marijke. En weet je, Joeri is al bijna 12 en gaat toch steeds meer zijn eigen gang.'

En dan volgt er een gesproken bericht. De lieve kleine-meisjesstem van Felicity: „Ik hou van jou, Marijke.” Precies wat ik even nodig had. ■